

Kerstfeest is het feest van de geboorte van Jezus. Het licht gaat op in de duisternis. Maar nogal wat mensen kunnen zich niet blij voelen met het Kerstfeest. Integendeel, ze voelen hun verlatenheid juist sterker dan anders. Zo is dat ook bij de bewoners van de gevangenis. Juist met al die feestdagen mis je de mensen van wie je houdt. En voel je de moeilijke situatie waarin je je bevindt des te sterker op je afkomen. En dat is zeker niet alleen het geval bij mensen in de gevangenis. Er kunnen heel veel andere levenssituaties zijn waarin je ook op jezelf bent teruggeworpen. Daarom is het denk ik belangrijk om de boodschap van het Kerstfeest heel concreet te maken. En mogelijkheden te scheppen om het Kerstfeest samen met anderen te vieren

In de gevangenis Scheveningen doen we dat in kerkdiensten en kerstvieringen. Daaraan wordt ook deelgenomen door mensen van buiten. Maar ook buiten de gevangenis blijkt een grote behoefte aan een sfeervolle plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Een plaats waar er op jou wordt gewacht. Met koffie, een kerstdiner, een gesprek, of zomaar ergens zijn in de buurt van anderen.

Een plaats waar je welkom bent. Zo'n plaats is het Open Huis van de stichting Exodus aan de Frankenslag 162. Het is van 24 tot 26 december dag en nacht geopend. Zo kan het Kerstfeest ons er misschien toe brengen om elkaar op te zoeken. En open te staan voor elkaar. En zo ook iets van het Licht van Kerst te beleven.

J.D.W. Eerbeek,
predikant gevangenis en huis van
bewaring te Scheveningen.